

8/2/1981

Tou CHELSEA 7

# ΘΥΡΑΖ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΚΛΑΜΠ

Ακόμα και οι πολέμιοί της, γνωρίζουν καλά τι σημαίνει θύρα 7. Η ιστορία της πιο δυναμικής θύρας των ελληνικών γηπέδων, αυτής που έχει ποτιστεί με το αίμα 21 αδικοχαμένων παθικαριών, δεν περνάει απαρατήρητη. Ειδικά αυτές τις μέρες, με τη συμπλήρωση 23 χρόνων από την τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου. Η θύρα 7 εξελίσσεται, οργανώνεται, κάνει τη δική της προσπάθεια ενάντια στη βία. Και εμείς από εδώ θα γνωρίσουμε την ιστορία της. Τη δημιουργία της, το γιγάντωμά της, την πορεία της, σ' ένα αφιέρωμα με τρεις συνέχειες.

# M

ία απλή πύλη εισόδου θεατών ενάς ποδοσφαιρικού αγώνα; Η απάντηση είναι σίγουρα όχι! Έκείνο το πληθώραστο απόγευμα της 8ης Φεβρουαρίου, που τα νιάτα έλιωναν με τη ζωντανία τους, το πόδιο και την αγάπη τους γι' αυτή την ομάδα, τον αντίπαλό τους, η μοίρα είχε αποφασίσει διαφορετικά. Έστειλε στον παράδεισο 21 ψυχές και βύθισε στο πένθος οι άκηληπτη τη φίλοιθη κοινή γνώμη και όχι μόνο. Δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που να μη συγκλονίστηκε από αυτή την τραγωδία, που να μη δάκρυσε ακούγοντας τους απαραγμούς των μανάδων. Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, παρόλο που κάποια ανθρωποειδή ποτισμένα με μίσος προκαλούν το κοινό αίσθημα με τ' απαράδεκτα συνθήματά τους μη βρίσκοντας όπλο τρόπο για να μειώσουν το μεγαλείο του Ολυμπιακού, ένα δάκρυ κυλάει στο μάγουλό μας φέρνοντας στη σκέψη μας την αποφράδα εκείνη τη μέρα. Γ' αυτό τη θύρα 7 δεν είναι μία απλή είσοδος. Ποτιστική με αίμα και πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας. Δεν πέθανε κανείς. Απλά δεν είναι μαζί μας. Γιατί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεκνάνε. Και όλοι εμείς δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ. Αποτελούν το σύμβολο της ιδεολογίας μας. γι' αυτό και κάθε χρόνο στο ετήσιο μνημόσυνο βλέπεις όποι και περισσότερο κόσμο. Νέα παιδιά, που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί.

Και όμως, σιωθάνονται χρέος τους την παρουσία τους. Κάπως έτσι οι θυριούργηθκε και η ιδέα [από το χρέος] για να γράψουμε την ιστορία της πιο θρυλικής θύρας στην Ελλάδα, δύσιο μπορεί να χωρέσει μία ένδοξη πορεία μέσα στο χρόνο, μέσα σε πλήγες μόνο σελίδες...

Ωτι και να γραφτεί για την πιο ιστορική θύρα των ελληνικών γηπέδων και πάλι θα είναι πλήγα. Είναι αδύνατον μέσα σε πλήγες μόνο σελίδες να καταγραφεί η ιστορία και τ' άπειρα γεγονότα που συνέθεσαν το παζλ του μεγαλύτερου και πιο δυναμικού πυρήνα των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού μας. Είναι σακεδόν βέβαιο ότι το μεγαλύτερο μέρος των φιλόθυλων μας έχει περάσει από το συγκεκριμένο κομμάτι της εξέδρας, που πάντα έδινε το έναντιμα της νίκης με το ανεξάντητο πόδιο και την αστείρευτη ενέργειά του, αναγκάζοντας τον οποιονδήποτε αντίπαλο να παρακολύει να περάσει δια το δυνατόν πιο γρήγορα



ρα το ενεντυτάζετο. Πολλά τα σχόλια που έχουν ακουστεί κατά καιρούς και θετικά και αρνητικά! Τα δεύτερα προερχόμενα κυρίως από τους αντιπάλους μας, μιας και η ζήλια με το φθόνο τους έβαζαν και τους βάζουν παρωνίσεις για να μη βλέπουν την πραγματικότητα, που όμως

βαθιά μέσα τους γνωρίζουν. Ακριβής πμερομηνία για την ίδρυση της θύρας 7 δεν υπάρχει... Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του '70 μετακόμισαν οι τότε σκληροπυρηνικοί στη συγκεκριμένη θύρα, από τη θύρα 13 που μαζεύονταν πλήγα του φτηνού εισιτηρίου. Τα πράγματα τότε πήγαν τελείως διαφορετικά απ' ό,τι σή-



μέρα. Χωρίς αργάνωση [έξω από το γήπεδο], για να βρει κάποιος εισιτήριο έπρεπε να στηθεί ώρες ατέλειωτες σε μεγάλες αυρές στα ταμεία και να... παρακλαγεί τον θεό να μην έχουν τελειώσει τα εισιτήρια όταν θα έφτανε η σειρά του μπροστά από το γκισέ. Και δεν μιλάμε για παιχνίδια ντέρμπι... Μιλάμε απλά για ένα παιχνίδι, με οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε περγόταν Παναερραικός, είτε Φωστήρας, είτε Ομάνοια Κύπρου, τα θέαμα στις κερκίδες του γηπέδου ήταν το ίδιο κάθε Κυριακή μεσημέρι. Κατάμεστο, όρθιοι, σαν τα τσαμπιά κρεμόντουσαν τότε οι οπαδοί μας. Και δεν ήταν γι' αυτούς που τριγύρναγαν έξω από το γήπεδο με το ραδιοφωνάκι κοιλήσμένο στο

autí και περίμεναν ν' ανοίξουν οι πόρτες το τελευταίο τέταρτο, μπας και στριμώχτούν και δουν κάτι από θρύλο. Κέπως έτσι πρέπει να προπλήθε και το πρώτο αυτόχθυμο στη Βύρα ?, σ' ένα φιλικό παιχνίδι με την κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, τον Άγιο Ε. Η τρέλα των οπαδών, μαζί με την κακοτεχνία της αυγκεκριμένης Βύρας [έκανε μία καμπύλη όταν οδηγούσε προς την έξοδο, με αποτέλεσμα να μη βλέπουν οι τελευταίοι τι γίνεται μπροστά τους και το απράξιμο για να βγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα έφερε το απόκημα] είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τότε -ευτυχώς- περίου 14 ατόμων (8 χρόνια μετά, περίου, είχαμε μία τραγωδία). Έσσο περνούσαν τα

ΒΡΥΓΕ ΒΥΜΗΣΟΥ  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ  
ΣΕ ΘΕΛΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ  
ΚΑΙ ΔΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΥ  
ΘΥΡΑ 7  
8/2/81

χρόνια και η παρουσία των οπαδών μας σε κάθε γήπεδο που αγωνιζόταν η ριγωτή ερυθρόπευκη φανέλια ήταν κάτι παραπάνω από έντονη, τόσο πιο αναγκαία φανάτισμα που δημιουργία ενός συνδέαμου που θα αυστείρωνε όλο αυτόν τον κόσμο. Βα τον έκανε ακόμα πιο δυναμικό και φόβιτρο σε όποιον τολμούσε να "πειράξει" αυτό που πλάτρευε, τον Ολυμπιακό. Στα τότε απέκια της εποχής, στον "Άρη" στην Πλάκα και στη "Victoria" στη Νίκαια, που ήταν ολυμπιακοκρατούμενα, δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πυρήνες των παιδιών με τα μοκριά μαλλιά, τα πέτσινα μπουφάν με τα κομμένα tziv και ένα σωρό ραφτά στην



Η θύρα 7 δεν είναι μόνο απλή είσοδος. Ποτίστηκε με αίμα και πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας. Αποτελεί την πιο ιστορική θύρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

πλάτη τους, τις ζώνες με τα καρφιά στη μέση τους, τα στενά tziv παντελόνια...

Η δυναμική έκφραση της ροής και της χέβης μέταπλαστικής σε όλη την το μεγαλείο, πήγαινε ασφαττή με τους πιο δυναμικούς ακτιπρούς οπαδούς της χώρας. Η θέση τους στην κερκίδα; Όπως αντικρίζει το Καραϊσκάκη μέσα από τα σκαλιά της θύρας 7, στην κάτω δεξιά μεριά από το ρόλοι... Μέσα στην τρέλα, στη σχιζοφρένεια (όπου κανείς μετά από κάθε γκολ δεν βρίσκεται ποτέ στη θέση που ήταν πριν και άλλοι έφαγαν πού βρίσκεται ο φίλος τους) και με το κασκόλ δεμένο σφιχτά στον αγκώνα του χεριού, έδιναν ραντεβού κάθε Κυριακή πολητής ώρες πριν τον κάθε αγώνα οι ακτιπροπυρπονικοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Πριν από κάθε παιχνίδι συγκεντρωνόταν και έπαιζαν μπάλα κάτω από την γέφυρα, άλλοι έπιναν τα μπυράνια τους στο καφενεδάκι, άλλοι συνωστίζονταν στο μικρό δωματιάκι που αποτελούσε τον τότε σύνδεσμο για να προμηθευτούν το εισιτήριο που ήπιζαν να έχουν καβατζώσει οι "κοληπιτοί" τους. Ήταν η συνέχεια μιας ατέλειωτης νύκτας με πολύ ποτό και ροκ μουσική, γιατί τότε να πηγαίνεις γήπεδο και ειδικά στη θύρα 7 ήταν μία "γιορτή" που ξεκίναγε από την ώρα που τελείωνε το προηγούμενο παιχνίδι... Στα τέλη τοποθέτησε την δεκαετία

του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80 είχαν δημιουργηθεί οι... Σ.Α.Φ.Ο.Π. [Σύνδεσμος Αθηναίων Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιώς] στη Σωκράτους και η Ερυθρόπευκη Στρατιά πίσω από το Καραϊσκάκη. Ήταν οι εποχές που μαζεύονταν οι 7υρίτες στο Μοναστηράκι και ανέβαιναν κατά χιλιόδες με τα πόδια τη Λεωφόρο Αθηνών και έβαζαν τα βαζελάκια... χωρίς εισιτήριο μέσα στην 13, ήταν τότε που γύρναγαν γύρω-γύρω από τη Λεωφόρο όσοι δεν είχαν βρει εισιτήριο και πανηγύριζαν στους δρόμους τα γκολ του Ολυμπιακού, ήταν τότε που πέταγαν τα χανουμάκια έξω από τη σκεπαστή, ήταν τότε, που πριν δημιουργηθεί η αυγκεκριμένη θύρα, έφαγαν όλοι να βρουν ποιος είναι τελικά ο γηπεδούχος. Ήταν τότε που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να φτιάξει τα MAT και να χωρίζει τους γηπεδούχους από τους φιλοξενούμενους για να πηγαίνουν κάποιοι στο γήπεδο τους και να αισθάνονται "μάγκες". Ήταν τότε που το Καραϊσκάκη, χωρίς υπερβολή, οι περισσότεροι το έβλεπαν μόνο από φωτογραφία. Τον Φεβρουάριο, όμως, του 1981, η μοίρα ήταν αποφασισμένη να παιξει το δικό της, τραγικό ρόλο, στην ιστορία της θύρας 7... Για άλλη μία φορά όλα είχαν αφεθεί στην τύχη. Μία τύχη που διάλεξε να γυρίσει την πλάτη της σε 21 νέους και να



τους οδηγήσει στην αιώνια μνήμη.

Το επιβλητικό 6-0 επί της ΑΕΚ, αυτή η τρέλα του ότι για μία ακόμη αποδαμβάνωμε τον Ολυμπιακό μας έτσι όπως ο καθένας μας τον έχει πλάσει στα όνειρά του, το αδιαχώριτο στην κερκίδα της θύρας 7 και η επιθυμία για να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα αποδυτήρια για ν' αποθεώσουν τα ινδάλιμα τους [συν την αδιαφορία και την απερισκεψία των υπευθύνων], οδηγήσαν στο να συμβεί η μεγαλύτερη τραγωδία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ταυτόχρονα, όμως, και ο φάρος που μέχρι σήμερα οδηγεί όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο δρόμο των επιτυχιών μέσα από το σύνθημα: Θρύλε θυμήσου, πρωταθλητή σε θέλουνε ακόμα και οι νεκροί σου.